

Ο Φώτης Κατσούδας από το Παλιοξάρι, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Παλιοξαρίου προχώρησε στην έκδοση του δεύτερου βιβλίου του από τις εκδόσεις Πληθώρα με τίτλο "Δημοτικά τραγούδια της Δωριδας". Ένα πλούσιο λαογραφικό βιβλίο που εκτός από καταγραφή δημοτικών τραγουδιών περιέχει σε μορφή σημειώσεων πολλές ιστορικές, λαογραφικές πολιτιστικές πληροφορίες. Σε εμάς τους Ποτιδάνειους κάτι θυμίζει το συγκεκριμένο βιβλίο. Το αντιστοιχο βιβλίο Δημοτικών τραγουδιών του αειμνηστου δασκάλου μας Κώστα Μπρούμα. Και ο φίλος μας ο Φώτης αναφέρεται στον Κώστα Μπρούμα και στο βιβλίο του ως θησαυροφύλακα ιστορίας και παράδοσης και ότι άνοιξε μεγάλο δρόμο και στάθηκε Δάσκαλος για τους συνεχιστές του έργου του σε όλη τη Δωριδα. Το βιβλίο του Φώτη Κατσούδα είναι ένας ύμνος στη Δωριδα και όχι μόνο. Ένας πλήρης οδηγός για κάθε ιστοριοδίφη, για κάθε λάτρη της Λαογραφίας. Το συγκεκριμένο βιβλίο θα ΠΡΕΠΕΙ να κοσμήι τη βιβλιοθήκη κάθε Δωριέα. Αντιγράφοντας τον ίδιο τον συγγραφέα " Και η δημοτική μας ποίηση είναι αναπόστο κομμάτι της παράδοσής μας. Μέσα από τους στίχους της λαϊκής μούσας ξεπηδά όλη η ζωή των προγόνων μας, οι χαρές, οι αγάπες, οι θλίψεις, τα βάσανα, οι καημοί , η ξενιτιά, οι ηρωικοί αγώνες και τα αξεπέραστα πρότυπα λεβεντιάς και παλληκαροσύνης που μας έφτασαν μέχρι εδώ. Αυτό το θησαυρό αναζήτησα όπως και άλλοι πριν από μένα κι άλλοι που θα ακολουθήσουν. Κι αυτό το έβαλα στόχο, γιατί η αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, για τον τόπο μας, η πατριδολατρεία, να μην είναι το ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ αλλά το ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ που μας οδηγεί στην αυτοσυνειδησία, στην αυτογνωσία, στον αυτοπροσδιορισμό. πολύτιμο λογικό οδηγό μας για το αύριο".Ευχόμαστε στο φίλο Φώτη το βιβλίο του να είναι καλοτάξιδο , να κοσμήσει αρκετές βιβλιοθήκες, να αποτελέσει οδηγό για αρκετους λαογραφικούς λάτρεις . Να μάθουν αρκετοί Δωριείς την ιστορία τους μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου. Καλή συνέχεια Φώτη.

{gallery}katsoudas{/gallery}